

Emperyalizmin kaçınılmaz doğası bir kez daha sergilendi, Gorbaçov çizgisi karşı-devrim düzeyine "yükseldi"

Sanmasınlar hesabı sorulmayacak dökükleri kan yerde kalmayacak

Bu verisel döküm ve değerlendirme yazısı, daha geniş bir dizinin parçası olarak hazırlanmıştır. Mercan Köklü'nün hazırladığı bu dizinin parçalarını ileriki sayılarımızda da yayınlayacağız ve gelişmeler bilgilendirmeyi gerektirdiği sürece bu önemli konuya öncelik tanyacağız.

1989 yılı, sosyalist ülkelerde büyük çalkantı ve altüst oluşlarla geçti. Polonya, Macaristan, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Çekoslovakya'da büyük çaplı siyasal değişiklikler oldu. Aralık ayında ise, geçen sayımızın başhaberinde de belirttiğimiz gibi, "yalnızca son 30-40 yıl açısından değil, içinde yaşadığımız çağ açısından son derece önemli, yoğun günler yaşadık." Romanya'da karşı-devrim oldu.

Genel bir bakış

Romanya karşı-devrimi, Gorbaçov yönetiminin uzunca bir süredir sosyalist ülkelere ve dünya komünist hareketine akıtmakta olduğu zehrin, olası en çarpıcı sonuçlarını göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir süre içinde bütün yalınlığıyla sergiledi. Sovyetler Birliği'nde egemen olan Gorbaçov çizgisinin, bütün "reformcu, demokrat, sosyalizmi geliştirmeye yönelik, insancıl vb."(!) maskesini söküp attı. Bu çizginin karşı-devrimciliğini, hiç kuşkuyla yer bırakmayacak biçimde ortaya koydu.

Gorbaçov, SBKP 27. Kongresi'ndeki konuşmasında "askeri tehlikenin sıcak noktalarının söndürülmesini" istemiş ve şunları söylemişti:

"Asya ve Pasifik yönünün önemi büyüyor. Bu geniş yörrede çelişkilerin birçok kördüğümü var ve bunun yanısıra, bazı yerlerde siyasal durum çok istikrarsızdır. Burada, vakit geçirmeden uygun çözümler ve yollar aramak gereklidir. Açık ki, önce eşgüdümle başlamak, ardından sancılı sorunların siyasal çözümünü çıkarına uğraşları biraraya toplamak, böylece, buna paralel olarak, bu temelde, hiç olmazsa Asya'nın çeşitli bölgelerinde askeri çatışmayı yumuşatmak ve oradaki durumu istikrara kavuşturmak uygundur.

"Asya ve diğer kıtalarda askeri tehlikenin sıcak noktalarının söndürülmemesi, bunu daha da acileştiriyor. Biz, Ortadoğu'da, Orta Amerika'da, Güney Afrika'da, yeryüzünün çalkantılı bütün noktalarında çatışma durumlarını dağıtma yollarını bulmak için kolektif araştırmayı canlandırmaktan yanayız. Bu, genel güvenliğin çıkarları için zorunlu olarak gerektiriyor." (M.Gorbaçov, SBKP 27. Kongresi Raporu, İng.basım s.86-87)

Romanya karşı-devrimi, işte Gorbaçov'un "yeryüzünün çalkantılı bütün noktalarında çatışma durumlarını dağıtma" fikrinin, yalnızca kapitalist ülkelerde devrim mücadelesinin engellenmesi değil, aynı zamanda sosyalist ülkelerin devrimci gelişme yollarının önünün kesilmesi anlamına da geldiğini gösterdi. Emperyalizmin, genelde sosyalizmin likidasyonu, özde, emperyalizmin ve Gorbaçov'un dikte ettirdiği yolun dışına çıkarak sosyalizmi ilerletmeye çabalayan devrimci bir çizginin önünün kesilmesi ve yok edilmesi amacıyla hiçbir zaman vazgeçmediğinin, vazgeçmeyeceğinin anlatımı oldu.

Romanya karşı-devrimi, emperyalizmle Gorbaçov çizgisinin bu amaçla girişeceği "kolektif

araştırma"nın, sorunları emperyalizmle "eşgüdümlü bağlamanın" somut uygulamasına yeni bir örnek oldu. Gorbaçov ve Bush, Yalta'yı anımsatması nedeniyle bilinçli olarak zirve yeri seçilen Malta'nın çalkantılı denizlerinde, birlikte pişirmeye başladıkları aşa "su katan" Romanya için önceden verilmiş bir kararın son rötüşlerini yaptılar ve uygulamaya geçme kararını aldılar: *Eşgüdümlü karşı-devrim!*

Batı basını, Sovyet ve Doğu Avrupa basını, Türk basını, Türkiye'de Gorbaçov'un çömezliğini yapan uyuz TBKP, Romanya'daki gelişmeleri büyük sevinçle karşıladılar. Bunlar, "Romanya'da devrim", "gerçek klasik bir halk ayaklanması", "halk iktidara el koydu", "iblis öldü" gibi başlıklar atarak, kamuoyunu yanıltma yönünde büyük çaba gösterdiler. TBKP'li karşı-devrimciler, Romanya karşı-devrimini İstanbul Üniversitesi'nde bir forumla kutladılar.

Ama, dev bir devrimci dalga'nın eşliğinde olduğu bu karşı-devrimle de kanıtlanan dünyamızda, hayat maskeleri çabuk söküp atıyor. Resmen 16-17 Aralık'ta başlayan karşı-devrimin maskesi, daha 14 gün geçmeden, ocak ayı başında düştü. "Devrim"(!) karşı-devrim olduğunu, "gerçek halk ayaklanması"nın(!) bazı figüranlar dışında halkın katılmadığı ama planlı, önceden hazırlıklı bir darbe olduğu, olaylarda yansıdığı söylenen "Romanya halkının istek ve özlemlerinin"(!) ise, gerçekte Gorbaçov yönetimi ile İngiltere, Fransa, ABD'nin (ve Macaristan, Romanya, Demokratik Almanya, Yugoslavya gibi figüran ülkelerin) sosyalizmin, sosyal demokratlaşma eğrisinden bağımsız, devrimci gelişmesini yoketmeye yönelik istemleri, ortak, eşgüdümlü çalışması olduğu ortaya çıktı. Bunun kanıtı olan filmler, belgeler ve açıklamalar var.

Romanya karşı-devrimine ayırdığımız bu yazı dizisinde karşı-devrimin bu perde arkasını, gelişmelerin niçini, nasıldığını, aktörlerin üstlendiği gerçek rolleri, ele geçirebildiğimiz bütün ayrıntılarıyla vermeye çalışacağız.

Romanya'da olan, bir karşı-devrimdi. Gorbaçov'tan ABD'ye kadar uzanan geniş bir çevrede emperyalizmle işbirliği içinde dikkatle hazırlanmış bir *darbeydi*. Malta zirvesi, konunun uygulama öncesi ayrıntılarının görüldüğü, son rötüşlerin yapıldığı bir yer oldu. Romanya'da halk ayaklanması *olmadı*. Tercihini Gorbaçov'un yönlendirmesiyle dünya burjuvazisinin çıkarları doğrultusunda yapan bir kesim entel, öğrenci ve özellikle Alman, Macar kökenli kırsal üretici, ordunun *sosyalizme başkaldırarak* darbeci kesiminin kuyruğuna takıldı. İşçi sınıfı ve komünist partisi, karşı-devrimde yer almadı. Zaten alamazdı, *karşı-devrim onlara karşıydı*.

Romanya karşı-devrimi, henüz gelişmesini tamamlamamıştır. Gorbaçovçular, Sovyet ajanları onu kendi çizgilerinde durdurmaya çabalyorlar ama karşı-devrimi dünya burjuvazisinin

çıkarları doğrultusunda daha da "ilerletmek" için bastırınlar vardır. "Kahrolsun komünizm" sesleri Bükreş'te daha sık ve daha gür duyulur oldu. Her geçen günle ortaya çıkan yeni gelişmeler, bunu kanıtıyor.

Karşı-devrimin niçin şimdi tezgahtandığı da açıktır.

1982-1989 arasında çok sıkıntılı, büyük özverilerle yaşanan bir dönem geçiren Roman-

rasinin çizgileri dışında başka yolların olduğunu, belki gösterebilecekti. Hayat oraya götürebilirdi. Bu olmadı, ama, Romanya karşı-devrimi, dünya çapında şiddetlenerek süren sınıf mücadelesinde bir dönüm noktası, emperyalizmin değişmeyen doğasının, Sovyetler'deki Gorbaçov yönetiminin karşı-devrimci yüzünün aynası oldu. Nikolay ve Elena Çavuşesku, Romanya'da,

almıştır.

Romanya karşı-devriminin çeşitli özelliklerini, karşı-devrimin perde arkası lideri Silviu Brucan, (Romanya'nın ABD'ye, BM'ye eski büyükelçisi, 1950'lerde parti merkez organının editörlüğünü yapmış ve 1989 başında 5 başka dönemle birlikte, emperyalist basınla işbirliği içinde düzen karşıtı bir açık mektup yayınlamış Gorbici bir dönem)



Başarısız karşı-devrimle engellenmeseydi Romanya'nın izlediği yol, zayıf halkaların halklarına örnek olacak. Gorbaçov'un karşı-devrimci çizgisine "dur" çekebilecekti. Çavuşesku öldü, ama sanmasınlar kurtuldular. Emperyalizm ve onun sivil-asker uşaklarından, Gorbaçov'lardan hesap sorulacak!

ya, RKP'nin ve Çavuşesku yoldaşların önderliğinde, tepeyi aşmak üzereydi. Bu arada hem parti birliği korunmuş, hem dış borç tek kuruş kalmamacasına ödenmiş, hem de ülkenin cebinde, sıkıntıları hafifletmek ve uzun yıllardır hazırlığı yapılan büyük devrimci atılım girişmek için 2,6 milyar dolar birikmişti.

Bu emperyalizme ciddi bir tehditti. Çünkü emperyalizmin zayıf halkalarındaki halklara devrimi özendiren onurlu bir mücadele örneği olacaktı. Devrimci gelişme yolları olduğunun yeni bir kanıtı olacaktı. Öte yandan, başarısız karşı-devrimle engellenmeseydi, Romanya'nın uzunca bir süredir gittiği yol, Gorbaçov'un, sosyalizmin likidasyonuna yönelik çizgisine de güçlü bir "dur" çekebilecekti.

Sosyal demokrat bürokratik çizgiye karşı çıkan, ama Gorbaçov'un sosyalizm düşmanı uygulamalarıyla da neredeyse şaşalması olan bazı devrimci hareketlere, Gorbaçov'un ve bürok-

onurlu ölümleriyle, emperyalizmin ve Gorbaçov'ların karşı-devrim çizgisi karşısında zafer kazandılar. İşçi sınıfının onuru sermayeyi, uşaklarını yendi.

Romanya'da olan karşı-devrimdir

Burjuva basın, Romanya'daki karşı-devrimi bir "halk ayaklanması", "devrim" gibi tanımlamak için çok çaba gösterdi. Örneğin, *The Times*, şöyle dedi: "Romanya'nın devrimi, çok klasik bir halk ayaklanması oldu, artık hiçbir şeye tahammülü kalmayan halk tarafından gerçekleştirildi." (*The Times*, 23 Aralık 1989)

Devrim, siyasal erkin bir sınıfın elinden bir başka sınıfın eline geçmesidir. Karşı-devrim, bunun tarihin aktısına ters yönde gerçekleşmesini anlatır. Romanya'da olan da budur. Yeni erkin oluşumu hakkında şimdiden kesin değerlendirme yapmaya çağız, ama birşey çok açıktır. İktidar işçi sınıfının elinden

şu sözlerle anlatıyor:

Komünist Partisi: "Romanya devriminin özel karakteri, Romanya Komünist Partisi'nin (RKP) kaderiyle bağlıdır. Romanya'da değişim, parti içinde bir reform hareketinden ya da iç mücadelenin geçerek gelmedi... Parti bunun dışında kaldı. Ulusal Selamet Cephesi'nin ilk bildirisi onun adından bile söz etmedi. Parti pasif bir gözlemci olarak kaldı ve bizim niyetimiz onu aynen öyle tutmaktır. *Parti gitti, parti artık yoktur*. Ulusal Selamet Cephesi'ndeki komünistler komünist olarak orada değiller, *partiyeye karşı* mücadele verdikleri için oradalar. Hiçbiri kendini komünist olarak *nitelemeyecektir*... Devrim RKP'siz ve *ona karşı* yapılmıştır. Reform komünizmi denilen saçmalık Romanya'da yoktur."

Öncülük: "Bilimsel devrim Marksist tezi yere çaldı. Kol işçilerinin sayısı azalıyor, konumları bozuluyor. Kol işçileri artık teknik ilerlemenin öncülüğünü

yapmıyorlar, tersine onlar *tutucu bir güçtürler*... Dolayısıyla devrimde yönetimde olanlar *entellektüeller, özellikle öğrencilerdir*... Romanya'da geleneksel işçi sınıfı gelecekte de tutucu bir güç olacaktır. Onları hizmet sektörüne kaydırmak zorunda kalacağız."

Ekonomi: "Romanya'da yiyecek durumu felakettir ama yanlış anlaşılmalıdır. Çavuşesku, küçük üretimi destekleyeceğine yoketmeye çabaladı. Romanya'da yiyecek sıkıntısı bu yüzden vardır. İhracat bu durumu daha da ağırlaştırıyor ek bir unsur olur. Dolayısıyla küçük üretimi özendirirsek, 2-3 yıl içinde durum iyileşecektir... Çavuşesku'nun getirdiği, halkın 'gönüllü' olarak çalıştığı, ya da çalışmıyorsa bir vergi ödediği 'gönüllü zorunlu iş' yasasını kaldırdık. Özel teşebbüse getirilmiş engelleri seçimlerin sonrasına dek kaldırmayı düşünmüyoruz."

Ulusal Selamet Cephesi: "Komite seçimlere siyasal bir güç olarak katılacaktır... Komünist Partisi'nin artık varolmaması, bizim özgürlüğümüzü artırıyor. Fevkalade bir üstünlüğe sahip olacağız." (*Financial Times*, 29 Aralık 1989, 2 Ocak 1990) (abc)

Ortaya çıkan resim arife tarif gerektirmeyecek denli berraktır:

Karşı-devrim, Romanya Komünist Partisi'ne ve artık "tutucu" bir güç olan işçi sınıfına karşı yapıldı. Karşı-devrim, RKP'nin lider kadrosunu öldürdü, tutukladı. Partinin bütün binaları yakıldı, yıkıldı. Parti merkezlerini yeni kurulan Ulusal Selamet Cephesi komiteleri kullanıyor.

Karşı-devrime destek verenler "entellektüeller ve öğrenciler", bazı ordu birlikleri oldu. Kırdaki üreticilerin ve Macar-Alman etnik azınlıkların çeşitli kesimleri karşı-devrimin *figüranı* olarak zaman zaman kullanıldılar. Şimdi öne çıkan bazı istemler, başını kim çekeerse çeksin, karşı-devrimin genel olarak burjuva sınıfsal damga taşıdığı açık etmektedir: Devlet mülkiyetine dayalı tarımın kaldırılması, küçük üretimin desteklenmesi, özel mülkiyetin önündeki engellerin açılması. Kırallık döneminin eski partilerinin tekrar kurulması, kralın geri dönmesi, komünizmin yasaklanması, vb...

Romanya'daki karşı-devrim, emperyalizmin çığırkanlarının ileri sürdüğü gibi "halk ayaklanması", ya da karşı-devrimci liderliğin ileri sürdüğü gibi "halkın öfkesinin kendiliğinden patlaması" vb. biçiminde olmadı. Karşı-devrim, uzun süreli bir hazırlığın sonucunda, ayrıntılarına varıncaya dek planlanmış ve ordu üst kademeleri eliyle yürütülen bir *darbe* biçiminde gerçekleşti. Darbe yapıldıktan sonra televizyon binasını ele geçiren karşı-devrimcilerin yayımlarıyla ilk gün sokağa çıkartılan öğrencilerin ve çocukların dışında, televizyondan yayınlanan programlardaki yüzleri insan artık ezberlemeye başlamıştı. Halk "katılımı"(!) buydu!

Karşı-devrimci darbe, yıllar boyu büyük sıkıntılar ve özveri ile çalışmak zorunda kalan, özellikle son zamanlarda yoğunlaşan yiyecek, enerji kısıntısı gibi nedenlerle biraz öfkeli olan işçi sınıfını, yine de sokağa *çıkartmadı*. Sokağa çıkan öteki kesimlerin coşkusu da çarpışmalar içinde sıkılan ilk kurşunla söndü gitti. Darbenin ana ögesi olan ordu, günlerce süren çarpışmalarda casavlak ortada kaldı.

(Devam edecek)

Mercan Köklü

