

Bütün ülkelerin
proleterleri birleşin!



1 Mayıs'da gelenek ve
gelecek bizimdir!

Karkêren hemû
welatan yekbin!

İŞÇİNİN SESİ

Yıl:8, Sayı:194
12 Nisan 1982



ÖZEL SAYI

Dünyanın devrim çağında devrimle yanıt vereceğiz

1 MAYIS



İçinde yaşadığımız çağ insanlık tarihinde önemli bir dönemeçtir. Çağımızda dünya işçi sınıfı tüm insanlığı sömürüden, baskıdan kurtarmanın sorumluluğunu ve bu uğurda savaşımı yönetmenin onurunu taşıyor.

Genel olarak önemli bir dönemeç olan çağımızda, içinde yaşadığımız şu yıllar özel olarak da bir dönemeç dönemi niteliği taşıyor. Kapitalist dünyada çelişkiler kızışıyor. Dünya işçi sınıfının tarihsel misyonu giderek daha somut bir gereksinim olarak kendini duyuruyor.

Kapitalist dünyada çelişkiler kızışıkça baskı ve sömürü yoğunlaşıyor, savaş tehlikesi artıyor, en demokratik burjuva devletlerinde bile demokratik haklar yavaştan budanmak isteniyor. Yaşam, barış, demokrasi ve sosyalizm için savaşımı, içiçe örülü bir biçimde her geçen gün daha çok öne çıkarıyor.

Çağımızda yaşam, sorunları öne çıkarışıyla bile barış ve demokrasi kavgasının sos-



yalizmle bağını, bu kavgada işçi sınıfının ve yalnızca işçi sınıfının yönetici rolünü kanıtlıyor.

Burjuvazi yüzyıllardır tarih sahnesindedir. Onun verip verebileceğini gördük. Burjuvazinin demokrasisi, kendisinin rahat dönemlerinde, diktatörlüğünü, işçi sınıfına ve emekçilere tanıdığı göstermelik haklarla gizleyen bir örtüden başka birşey değildir. Kapitalist sömürü ilişkileri temelinde, en "güzel" burjuva demokrasisi bile eşit olmayanlar arasında bir yarıştır.

Burjuvazinin başı sıkışınca barış da, eşitsiz yarışa da son verir.

Kapitalizm koşullarında barış da, aynen demokrasi gibi, burjuvazinin kendi çıkarlarına göre ayarladığı bir ateşkes dönemidir. Kapitalist gelişmenin ilk başlarında burjuvazi feodal devletlere karşı ilerici savaşlar verdi. Sonra kendi ülkesinde kapitalizmi geliştirme döneminde dünya belli ölçüde bir barış dönemi yaşadı. Bu dönemin sonunda kapitalizm emperyalizm aşamasına yükseldi, artık doğası

gereği başka topraklara, pazarlara uzanmaya başladı.

Bu çağda artık barış hepten savaşa hazırlıktır. Barış savaştaki güç dengeleri temelinde gerçekleştirilen paylaşımların dondurulmasıdır, haksızdır. Dengeler değiştikçe yeni paylaşımlara, yeni savaşlara gbedir.

Burjuvazinin dağarcığında, dünya halklarına verebileceği ne gerçek bir demokrasi, ne de kalıcı ve haklı bir barış vardır. Sömürü ilişkilerini yıkarak, halkların gerçekten yönetime katılacakları, egemenlik hak-

na Türkiye parçasında 1 Mayıs'da and iç riz!

1 MAYIS



*Türkiye
devriminin
öncüsü
dünya işçi
sınıfının
bu kopmaz
parçası
burjuvazinin
yüreğine
korku
sala sala
1 Mayıs'ı
böyle
şanla kutladı.*

larını aktif olarak kullanacakları gerçek bir demokrasi çağımızda işçi sınıfının ellerindedir. Bununla bağlı olarak, haklı ve kalıcı bir barış yine işçi sınıfının ellerindedir.

Kapitalist dünyada çelişkiler kızıştıkça, halklar dünya işçi sınıfının ellerine bakıyor. Önemli bir çağın güzel bir dönemecini yaşıyoruz. Dünya devrim istiyor, işçi sınıfından devrim bekliyor.

Dünya devrim istiyor. Kapitalist dünyada devrimlerin olması, sosyalist dünya için de bir gerekliliktir. Görüyoruz,

duyuyoruz, sosyalist ülkelerde, örneğin Polonya'da ciddi sorunlar vardır. Bu sorunların çıkmasına neden olan ciddi hatalar yapılmıştır. Bunları en sert bir biçimde eleştirmek yalnızca hak değil görevdir. Ama bu görevin yanısıra bir görev daha vardır: Kapitalist ülkelerde devrimleri gerçekleştirmek.

Sosyalist ülkelerde birçok yanlış yapılmış ve yapılmaktadır. Ama unutmamalı ki, yanlış yapılmasının da bir nedeni, devrimlerin arasının fazla uzamasının getirdiği

güçlüklerdir.

Emperyalizm dünyayı sömürüyor, buna dayanarak ve daha çok sömürmek için silahlanmaya hız veriyor. Buna karşılık sosyalist ülkeler yalnızca kendi halklarının özveriyle, çabasıyla hem ülkelerini nereden nereye getirdiler, hem de emperyalizme karşı silahlanarak dünyada sosyalizmi koruyorlar, bir savaş çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Yine de bu güçlükleri başarıyla göğsülüyorlar.

Sosyalist ülkelerde çıkan sorunlar yalnızca oralarda

çekilen güçlüklerin bir sonucu, işlenen hatalara bir uyarı değildir. Aynı zamanda biz kapitalist ülkeler işçilerine bir çağrıdır. Artık devrimlerinizi yapın çağrısıdır. Kapitalist dünyada keskinleşen çelişkilerin de çağrısı aynı yöndedir. Dünya işçilerinin devrimci dayanışma ve savaşım günü 1 Mayıs'ı kulaklarımızda bu çağrıyla kutluyoruz.

Bu uluslararası koşullarda, Türkiye bir buçuk yıldır faşizmi yaşıyor. Ama bu bir buçuk yıllık faşizm, devrim çağrısı-

(Devamı 4. sayfada)



Fabrikalardan boşanıp alanlara koşan bu işçi disiplini, bu güçlü eller, bu temiz yürek 1 Mayıs alanında devrim utkusunu kutlayacak.

(Baştarafı 3. sayfada)
nın Türkiye'de de yankılanmasını engelleyememiştir, engelleyemeyecektir.

Ülkemiz yıllarca devrimci durum yaşadı. İşçi sınıfımız, emekçiler 1 Mayıs'da alanları doldurdular. İzmir'de, Çorum'da, Tarsus'da barikat savaşları verdiler. Fabrikalar işgal edildi. Fatsa'da olduğu gibi savaşların içinden yerel halk organları doğdu. Halk silahlandı, öyle ki faşist cunta daha silahların yarısını bile toplayabilmiş değildir. Ülkemizin güzel geleceğini, devrimi müjdeleyen yüksek sınıf savaşları yaşadık.

Bu muharebede yenildik. Yenilginin nedeni oportünizmin ve sosyal demokrasinin savaşın yolunu şaşırtmasıdır. İşçi sınıfımızın enerjisini yan

lış hedeflerle boğdular, karşı-devrimi güçlendirdiler. Bu nedenle yenilgi geldi ama böyle bir yenilgi, yenmek için çıkarılan, enerji toplamak için yararlanılan bir yenilgidir. Bugün olan da budur.

Devrimci durum, ülkemizdeki derin ekonomik toplumsal bunalım temelinde yükseliyordu. Faşist cunta devrimci durumu bastırdı ama ona temel oluşturan bunalımı çözebilmiş değildir. Faşizmin yapmaya çalıştığı, ülkedeki bunalımı, faturasını işçilere, halka ödeterek çözmektir. Bunalım duruyor. Biz de bu bunalımı, faturasını emperyalizme ve burjuvaziye ödeterek, işçilerden ve halktan yana bir yoldan çözmek için savaşıyoruz.

Kuşkusuz teorik olarak

faşist diktatörlük bunalımı çözebilir. Halklarımız boyun eğerse, yapılanları kabullenirse, faşizm kendi açısından başarılı olabilir. Ama bugünkü uluslararası koşullarda, bunca yıllık devrimci savaşım deneyimi yaşamış, proletaryanın alanlara barikatlara çıkışını, savaşarak, bileğinin hakkıyla nasıl başarılar elde ettiğini görmüş olan halklarımız, Kürdüyle, Türküyle bu faşist diktatörlüğe boyun eğmeyecektir.

İşçi sınıfımız boyun eğmiyor. Bilerek geri çekildi, güç topluyor, enerji biriktiriyor, savaşa hazırlanıyor. Onun suskunluğu bile burjuvaziye korku salıyor. *Hürriyet*'lerin, *Tercüman*'ların ikide bir işçi haklarını savunuyor gözükmeleri, bu korkunun yansı-

masıdır. Faşist cunta "fazla ileri" gitti mi, burjuva gazeteler işçi sınıfı ya kızarsa diye hemen durumu demagojiyle yumuşatmaya çalışıyorlar.

Devrimci durumda işçi sınıfımız alanlarda görülüyordu. Bugün gericilik dönemi yaşıyoruz, alanlar zorla boş tutuluyor. Ama ülkenin toplumsal yaşamında işçi sınıfı yine koca ağırlığıyla oturuyor. Bu dönemde de devrimci öncülüğünü yıldınlığa, paniğe kapılmayarak, sınıf savaşında kararlı tutumuyla, soğukkanlı hazırlığıyla kanıtıyor.

İşçi sınıfını bir süre alanlarda görmeyen küçük burjuva kesimlerde ise sık sık yıldınlık, panik, karşı-devrimin saldırısı karşısında telaş psikolojisi doğuyor. Bilinçli bir seçimle değil de, devrimci durumun itmesiyle devrim hareketine bulaşmış olanlar bırakıp gidiyorlar. Bu da iyi bir şeydir.

İşçiler, bu psikolojiyi örgütlerine birliklerine bulaştırmamalıdır. Onlar örgütlerini bu kaçış psikolojisinden ne denli arı tutarlarsa, toplumsal düzeyde bu psikolojiyi de o denli başarıyla geri püskürtebilirler. Lenin'in gericilik döneminde hep bu gerçekleri vurgulaması boşuna değildir.

Ülkemiz öyle bir dönem yaşıyor ki, geçmişin derslerini çıkararak, bu dönemin güçlüklerini başarıyla aşan öncü işçi kadrolar Türkiye'yi devrime götürecektir kurmayı oluşturacaklardır.

Bunalım çözülemediği sürece bu temelde yeni bir devrimci durumun doğması kaçınılmazdır. Bu dönemin görevlerini yerine getirebilen kurmayımız da hazırlanıyor. Öncü işçi kadrolarımız mayalanıyor.

Dünyanın devrim çağrısına, Türkiye parçasında devrimle yanıt vereceğiz. Bugün tutuklu olan, işkence gören, öldürülen, asılan tüm devrimcilerin hesabını da o zaman göreceğiz!

Yaşasın dünya devrimi!

Yaşasın 1 Mayıs!

Kahrolsun faşist diktatörlük!

Yaşasın ileri demokratik halk devrimi!