



İŞÇİNİN SESİ

ÇEK-AL

Bütün ülkelerin
proleterleri birleşin!
Karkerên hemû welatan yekbin!

5(1). Kongre'nin yolundan
komünist partisiyle silahlan!
Yıl:11, Sayı:295, 25 Kasım 1985

Emperyalist zincirin zayıf halkalarından oluşan Latin Amerika uzun yıllar kaynayan bir kıta oldu, yüksek düzeyde sınıf savaşları yaşadı, nice kahramanlık destanları yazdı. Devrim karşı-devrim çatışması içinde bir dönem karşı-devrimci diktatörlükler altında yaşayan kıta, *Faşizmin Çözülüşü*'nde Yürükoğlu yoldaşımızın belirttiği gibi, şimdi karşı devrimci diktatörlüklerin iflas dalgasına sahne oluyor. Bu durum kıtada yeni devrimci savaşları müjdeliyor. Son sıralarda, Türkiye burjuvazisi de Latin Amerika deneylerinden çok ders çıkarmaktadır. Özellikle Arjantin'de Alfonsin'in darbeci ve işkenceci generalleri yargılaması, çeşitli burjuva siyasal güçlerce yakından izlenmektedir. Bu durumda, genel olarak Latin Amerika, özel olarak Arjantin hakkında doğru bilgilenme, Türkiye'de güncel siyasal önem kazanmaktadır.

ARJANTİN ÜZERİNE

Bu Çek-Al'ı Kemal Açıkalın yoldaşın verdiği bir seminere dayanarak Kamil Uçar yoldaş hazırladı.

Latin Amerika Türkiye devrim hareketi için sürekli bir ilgi alanı olmuştur. Ancak bu ilgi, sistematik ve doğru bilgi ile tamamlanamamıştır.

Emperyalist zincirin zayıf halkalarından oluşan Latin Amerika uzun yıllar kaynayan bir kıta oldu, yüksek düzeyde sınıf savaşları yaşadı, nice kahramanlık destanları yazdı. Devrim karşı-devrim çatışması içinde bir dönem karşı-devrimci diktatörlükler altında yaşayan kıta, *Faşizmin Çözülüşü*'nde Yürükoğlu yoldaşımızın belirttiği gibi, şimdi karşı devrimci diktatörlüklerin iflas dalgasına sahne oluyor. Bu durum kıtada yeni devrimci savaşları müjdeliyor.

Böyle, devrim karşı-devrim çatışmalarına sahne olan bir kıtanın, Türkiye gibi bir zayıf halka devrim hareketinin ilgisini çekmesi çok doğaldır. Öte yandan, Türkiye devrim hareketinin kendisinin geçmişteki eksikleri, bu ilginin neden doğru ve sistematik bilgiyle tamamlanamadığını açıklıyor. Geçmişte küçük burjuva kökenli, sağ-sol çeşitli oportünist görüşler Türkiye devrim hareketinde ağırlık taşıdığı için devrim bir kez yenildi. Aynı nedenle Latin Amerika'ya duyulan ilgi de sistematik ve doğru bilgiyle tamamlanamadı.

Türkiye devrim hareketinde Latin Amerika, ya yeni sol diye adlandırılan yanlış çizginin prizmasından değerlendirildi ve küçük burjuva devrimci bir anlayışla ele alındı, ya da dünya resmilerinin, kaynayan koca kıtanın "hasarı" yönlerini ehlileştiren dar kalıpları çerçevesinde değerlendirildi ve küçük burjuva reformist bir yaklaşımla ele alındı. Özde bu ikisi de aynı kapağı açtı ve Latin Amerika hakkında çarpık, dağınık bilgi edinildi.

Son sıralarda, Türkiye burjuvazisi de Latin Amerika deneylerinden çok ders çıkarmaktadır. Özellikle Arjantin'de Al-

fonsin'in darbeci ve işkenceci generalleri yargılaması, çeşitli burjuva siyasal güçlerce yakından izlenmektedir. Bu durumda, genel olarak Latin Amerika, özel olarak Arjantin hakkında doğru bilgilenme, Türkiye'de güncel siyasal önem kazanmaktadır.

Bu yazıda biz, Arjantin'i ele alacağız.

Ön bilgi ve kısa tarihçe

1980 sayımına göre nüfusu 27 milyon 862 bin 771 olan Arjantin Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra ikinci büyük ülkedir. Arjantin Antarktika'da 25° ile 74° güney enlemleri arasında 965 bin 314 km²lik toprağın da sahibidir. Bu bölgenin barındırdığı rezervlerin çok geniş olduğu konusunda anlayış birliği var, ama genişliği bilinmiyor, ya da söylenmiyor.

Arjantin'in bir başka özelliği kentleşmenin çok yüksek bir düzeyde olmasıdır. Çalışan toplam nüfusun yalnızca %15'i tarım alanında istihdam edilmektedir. Buenos Aires dışında her biri kendi başına önemli sanayi merkezlerinin odağı olan birçok büyük kent vardır. Rosario, Cordoba, La Plata, Mendoza bunlar arasındadır.

Arjantin'in ilk yerlileri Pampa'larda yaşayan göçebe ve yarı-göçebelerden, Patagonya'da yaşayan avcılardan ve büyük akarsular boyunca tarımla uğraşan çiftçilerden oluşuyordu. 1516 yılında İspanyollar Arjantin'i işgal ettiler. Yüzyıl gibi kısa bir sürede 20 kent kuruldu. Arjantin'in bugünkü yüksek kentleşme düzeyinde bu girişimin de etkisi olmuştur.

İspanyollara, işgalci anlamında "Conquistadores" deniyordu. Arjantin'de işgal sürecinin ilk başlarında birbirine rakip iki yerleşim odağı oluştu. Birincisi Buenos Aires, ikincisi İç Plata bölgesi. Buenos Aires İspanyol krallığı-

nın ilk atlama tahtasıydı ve dolayısıyla sömürge bir ülkede belirli ayrıcalıklara sahip metropol konumundaydı. İç Plata ise Buenos Aires'in birçok ayrıcalığından yoksundu. Nüfus bileşimi bakımından, İspanyol kökenlilerin yanında kızıl derili ve Creol kökenliler ağırlıktaydı.

İç Plata'nın bu özelliği, Arjantin'deki burjuva uluslaşma hareketinin buradan yeşermesine yol açtı. 18. yüzyılda İç Plata'da ulusal hareket artık kendini hissettiriyordu. Bunun üzerine İspanyol krallığı İç Plata genel valiliğini kurdu. Bu genel valilik Buenos Aires'e bağlı olacak, ancak kendi gümrük duvarlarına da sahip olacaktı. Bu manevra İç Plata'daki ulusal hareketin Buenos Aires ile çelişkilerini gideremedi. Bu arada bir de Fransız Devrimi'nin etkileri Arjantin'e ulaştı ve en çok İç Plata'da yaşandı. İç Plata, burjuva-demokrat ve liberal görüşlerin odağı oldu.

İngiliz ordusu 1806 yılında Buenos Aires'i işgal edince şehri kurtarmak için en önde savaşanlar ve kurtaranlar İç Plata sakinleri oldu. Buenos Aires mülk sahipleri şehri İngilizlere teslim etme "ayıp"larına karşın kurtuluştan hemen sonra eski ayrıcalıklarını korumaya çalıştılar. Bu tutum Arjantin'de uzun yıllar süren bir iç savaşa yol açtı. İç savaş resmen 1880'de bitti.

1816 yılında İç Plata eyaletleri birleşip bağımsızlık ilan ettiler. Bu durum 1835 yılına kadar sürdü. Bu tarihte Juan Manuel Rosas otoritesini kabul ettirdi ve İç Plata bölgesini merkezi yapıya kattı. Rosas yönetimi 1852'de bir askeri darbeyle yıkıldı.

Bu darbe, Arjantin zincirin ilk halkasıydı. Bu darbenin Arjantin tarihinde gördüğü işlev Arjantin'de daha sonraki darbelerin yanlış yorumlanmasına tarihsel gerekçe oluşturuyor. 1852 darbesiyle

ülkeye burjuva demokratik bir anayasanın gelmiş olması, Latin Amerika'da ve Arjantin'de daha sonraki askeri darbelerden yeni tarihsel koşullarda düşünülmesi olanaksız misyonlar beklenmesine yol açtı. Bu beklentilerin bugün de sonu gelmemiştir.

1853 yılında ilan edilen ilk anayasa ABD Anayasası'ndan esinleniyordu ve burjuva demokratik bir nitelik taşıyordu. Ama bu anayasa Arjantin burjuvazisi için gerekli birlik ve beraberliği getirmeydi. Birliğin kimin hegemonyasında gerçekleşeceği henüz belirmemişti. İç savaş 1880 yılına kadar sürdü. 1880'de Buenos Aires bölgesinin işbirlikçi özellikleri ağır basan burjuvazisi üstün geldi ve katliam kampanyası başlattı. İç Plata bölgesinin en ücra kesimlerine kadar demir yolları döşeyip Avrupa sermayesine çağrılar yaptı. Avrupa burjuvazisinin yerlileri yok etmesine ve topraklarına el koymasına yardım etti. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Arjantin'e akan yalnızca İspanyol ve İtalyanların sayısı 3,5 milyondur. Böylece işbirlikçi burjuvazi egemenliğini kurdu.

Bir yandan işbirlikçi burjuvazi egemenliğini kurarken öte yandan bu egemenliği sorguya çekecek ve sarsacak çelişkiler birikmeye başladı. Gelişen kapitalist üretimin yarattığı proletarya, dışarıdan akan milyonlarca nüfus, burjuvazinin kendi çıkar çatışmaları, bir toplumsal çelişkiler yumağı oluşturuyordu.

Bu çekişme sürecinde Sivil Radikaller Birliği hareketi doğdu. Bu hareketin kuruluşu 1900 yılına rastlamakla birlikte güçlenmesi 1915'lere doğrudur. Nitekim 1916 yılında, iki yıllık yoğun bir kampanya sonucu Sivil Radikaller Hipolito Yrigoyen önderliğinde seçimle başa geçtiler. Yrigoyen yönetimi 1930 yılına, ikinci askeri darbeye kadar sürdü.

