



Fabrikalardan makina sesinden  
önce İşçinin Sesi gelecek!  
Yıl:17 Sayı:425

# İŞÇİNİN SESİ

Görev  
parti basınına güçlendirmektir  
Şubat 1992

BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ BİRLESİN! KARKEREN HEMU WELATAN YEKBIN! BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ BİRLESİN! KARKEREN HEMU WELATAN YEKBIN! BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ BİRLESİN! KARKEREN HEMU WELATAN YEKBIN!

Ocak 1992 Merkez Komitesi Toplantısına sunulan

# Merkez Yürütme Bürosu Raporu'ndan bazı bölümler

(...)  
Bu çalışma döneminde 7. Kongre Kararlarının gerçekleştirilmesi temelinde süren çalışmalar şöyledir:  
(...)

## Yeni Dönem Parti Çalışması:

7. Kongre'nin ana karar tasarısı *Yeni Dönem Parti Çalışması* temelinde, tüm parti örgütlerinin legal örtüler altında çalışması yönünde gerekli örgütlenmeler yapıldı. Kongre kararı geneliyle yaşama geçirildi...

## Anadolu'da Demokratik Savaşım Geleneği

Alevilik konusunda merkezin geliştirdiği ideolojik açılımın, parti çalışmasının bütününe yansımaları için konunun örgütlerce özümsemesi ve pratik çalışmaların içinde önemli bir yer alması gerekiyordu.

Kongre sonrasında tüm parti örgütlerinde bu doğrultuda çalışmalar yükseldi. Tüm birimlerde konunun yeniden eğitimi yapıldı. Pratik çalışmalar planlandı ve genel olarak çalışmalarda bir ilerleme sağlandı.

Son dönemde pratik çalışmaların artışının çarpıcı sonuçlarından biri örgütün bütününe pratikten öğrendiği, ama konunun can alıcı önemini gecikmeli olarak kavradığıdır. Konunun daha iyi özümsemesinde Genel Sekreter'in yaz aylarında yaptığı bir konuşmada ortaya koyduğu *Alevilikle bütünleşmek* vurgusu da özel bir önem taşıdı.

Yıl boyunca Türkiye örgütleri çeşitli Alevi şenliklerine katıldılar. Alevi demekleri ve bu demeklerin önde gelenleri ile ilişkiler geliştirildi. Özellikle son dönemde örgüt bu alanda önemli adımlar attı.

Yurt dışında, Genel Sekreter yoldaşın Hollanda ve Hamburg'da yaptığı konferanslar, konuya yeni açılımlar getirdi.

(...)  
Yapılan bir dizi eylem Alevi toplumu ile olan bağları geliştirmeye yardımcı oldu. Alevi sanatçı ve aşıklerle ilişkiler arttı.

## 8. Olağan Kongre'nin Öne Alınması

MYB ve MKS 7. Kongre'nin bu

kararını ve yürüyen parti çalışmaları takvimini göz önünde tutarak 8. Olağan Kongre'nin (...) tarihinde toplanmasını MK'nin onayına sunar.  
(...)

## Çalışma Döneminin Değerlendirilmesi:

Çalışma dönemi boyunca dünya ve Türkiye bir dizi önemli gelişmeye sahne oldu.

Bu çerçevede en önemli olgulardan biri, Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin çözülüşünün yeni bir aşamaya sıçramasıdır. Ağustos ayında yapılan darbe girişimi ardından karşı-devrim süreci yoğun bir sıçrama ve hızlanma gösterdi.

Bu gelişmenin dünya çapındaki etkisi ve özellikle bölge çapındaki etkileri ülkemizdeki sınıf savaşımının koşulları üzerinde kendini hissettiriyor. Sendikal harekete ve genel olarak emeğe karşı yoğun bir saldırı başladı. Reformist sol ideolojik ve örgütsel olarak çöktü. Küçük burjuva solda Marksizmden, komünist fikirlerden uzaklaşma süreci, hızlı bir erozyon

yaşanıyor.

Partimiz darbe girişimine ve karşı-devrime karşı zamanında ve doğru tutum aldı. Bu gelişmelerin ülkemizde sınıf savaşına etkileri üzerine yapılan değerlendirmenin doğruluğu gelişmeler ile kanıtlandı.

Körfez savaşının ardından Orta-Doğu bir istikrarsızlık bölgesi olmayı sürdürdü. Filistin sorunu emperyalist diplomasi platformunda "çözölmeye" çalışılıyor. Irak Kürdistanı'nda süregiden savaş-uçlaşma süreci, emperyalist güçlerin silahlı müdahalesi için uygun bir zemin oluşturuyor.

Bu koşullar altında küçük-burjuva solu ve Kürt sol hareketlerinde Kürt halkının kurtuluşunu emperyalizm ile uzlaşmada gören tutumlar, genel olarak burjuva ulusçusu görüşler ağırlık kazandı. Partimiz Kürt sorunundaki ilkeli tutumunu sürdürmeye, burjuva ulusçuluğuna karşı ideolojik savaşımı artırarak devam etti.

Dönem başında Ceza Kanunu'nun kötü ünlü 141-412. maddelerini ve 163. maddesini kaldıran ama tüm siyasi suçları terör suçu olarak nitelleyen ve cezaları ağırlaştıran

Anti-Terör yasası yürürlüğe girdi.

Bir yandan, demokratikleşme gösterisi yapılarak, burjuva solun işçi hareketini ve devrimci hareketi denetim altında tutmasını, yozlaşmasını amaçlayan legal "sol" partilere olanak açıldı. Öte yanda DİSK'e yapılan haksızlığı giderme adı altında sendikal harekette yeni bir bölünme yaratmanın yolları döşendi. Devrimcilikten vazgeçmeyenlere karşı da yerinde, mahkemesiz infazlar ile ağır bir baskı başlatıldı.

Sonbaharda yapılan genel seçimler karşısında partimizin tutumu, varlığı tartışılmaz öznel zaafı ve siyasal ortamın istemlerini hesaba katarak, demokrasi mücadelesini yükseltmek, içyüzünü sergileyerek SHP'ye oy vermek oldu. Seçim üzerine tutum konusunda küçük burjuva solunun boykot vb. önerilerinin eleştirisi yapıldı.

Seçim sonuçları, tutumumuzun özünün doğruluğunu kanıtlarken, SHP'nin iktidarsızlığı, seçimlerde halk açısından önem kazanan "toplumsal gelişmeyi ilerletme" umudu yaratamaması, bizim belgi-

mizin de başarısızlığını getirdi.

Seçim sonucunda Türkiye'de erk yapısı daha da sağa kaymış olarak biçimlendi. Dinci gerici-faşist hareketin etkisinin büyüdüğü, düzenin yarın çökecek durumda olmadığı, burjuvazinin hâlâ toplumu yönetebilir olduğu, burjuva kurumlarının saygınlığının belli oranda pekiştiği görüldü.

## Bu dönemde yürüyen ana örgütsel çalışmalar:

Çalışma döneminin başında 7.Kongre kararına uygun örgüt çalışmasına geçişin hazırlıkları yapıldı ve somut adımlar atıldı. Bu olumlu gelişmeye karşın parti örgütlerinde görülen çeşitli zaafaların nedenleri incelendi ve giderilmeye çalışıldı.

Çalışma döneminde örgüt yapısı ve çalışması üzerine merkezin temel vurgusu, örgüt merkezindeki ideolojik açılımlara karşı yerel örgütlerde gösterilen ataleti kırmak, eksik ve hataları bilince çıkartmak için bir eleştiri ve yeni düzenlemeler yapmak oldu.

Merkez organda Genel Sekreter'in Mayıs ve Ağustos sayılarında yayınlanan "Umutla Oynanmaz" ve "15. Özveri Taarruzu Başlar-ken" adlı yazıları bu vurgunun ana direği oldu. Son aylarda merkez organda MKS adına çıkan yazılar da somut örnekler temelinde aynı vurguyu taşıyor.

Parti birimleri açısından parti çalışmasının ana hatları şöyle özetlenebilir:

## 1. Basın yayını

7. Kongre'nin hemen ardından alınan Merkez Komitesi kararı uyarınca Merkez Organ birbirini bütünleyen iki parça halinde çıkmaya başladı. Buna uygun olarak *İşçinin Sesi* ayda bir ve ağırlıklı parti içi konuları ve legalde yayınlanamaz görüşlerini ele alır biçimde çıkmaya başladı.

Legal yayın, başlaması ile birlikte örgütlerimizin olmadığı yörelerde kendi temsilcilerini çıkardı. Denilebilir ki bu işlevi parti örgütlerinin çıkardığı temsilcilerden daha hızlı ve daha çok sayıda yerine getirdi.

İstanbul'da yoldaşlar yayın binasını bir çeşit merkez haline



## DUYURU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi toplandı.

Toplantıda, 7. Kongre kararları temelinde geçtiğimiz çalışma dönemi örgütsel ve siyasal açıdan değerlendirildi.

İçinden geçtiğimiz dönemde çok parçalı, dağınık çalışmanın derhal bırakılıp, hedefli, somut konulu çalışma biçiminin oturtulmasının önemi üzerinde görüşüldü. Somut konular üzerinde odaklaşmış canlı, atak bir çalışmanın yapılabilmesi için yeni örgütsel düzenlemeler yapıldı, kararlar alındı. Mali olarak yapılacaklar görüşüldü. Bu sayımızda Merkez Komitesi toplantısında okunan çalışma raporu ve mali konu üzerinde alınan kararları konspirasyon açısından sakıncalı olabilecek yönleri dışarıda bırakarak yayınlıyoruz.

Merkez Komitesi, Türkiye çapında sendikal alanda yoğunlaşarak süren çalışmaların daha yakından takip edilmesi amacıyla bir sendikal büronun kurulmasını kararlaştırdı. Bu alanda başlatılacak çalışmanın diğer odaklarda yürüyen çalışmalar ile kesişmemesi gereğine dikkati çekti.

Ayrıca Merkez Komitesi, 1 Mayıs'ın özellikle İstanbul ve İzmir'de yığinsal bir yürüyüş şeklinde kutlanması için hazırlıkların derhal başlatılmasını, bu hazırlıklar için gerekli ilişkilerin "Şeyh Bedreddin için Anıt-Mezar kampanyası" ile birlikte yürütülmesini karar altında aldı.









Yaşam ideolojimizin doğruluğunu bir kez daha gösterdi

# Aleviler işçiler devrimci rd birdirler

Bu eylem nedeniyle birçok Alevi ailesi tanıdım, Aleviliğin ortakçı, paylaşımcı, eşitlikçi vs. yanlarını daha iyi gördüm. Alevilik konusunun önemini, özümsemesi gerektiğini çok canlı bir şekilde yaşadım, yaşadık.

Alevilik konusunun güncelliği ve önemi hepimiz için aşikar. Fakat bu konuya aşikar olmak yetmiyor şüphesiz. Alevilik konusunu düzenlediğimiz seminerlerde öğrenmeye çalıştık. Sanırım başardık. Başardık kelimesinin en pratik göstergesi olarak da düzenlediğimiz geniş toplantıyı örnek verebiliriz.

Toplantı öncesi, duyuru, ilan, davetiye dağıtımı için tüm yoldaş (tabii bu çalışmalarda ayağı sürten, yalnızca konuşan ve iş yapan da görüldü) ve sempatanlar çalıştık. Ben de bu çalışmalarından bir kaçını aktarmak istiyorum.

Toplantı için benim çalışma alanım (...) mahallesiydi. Sünni kökenli bir aileden geliyor oluşum, Aleviliği anlamamda ve öğrenmemde zorluk çıkarıyordu. Bu eylem nedeniyle birçok Alevi

ailesi tanıdım, Aleviliğin ortakçı, paylaşımcı, eşitlikçi vs. yanlarını daha iyi gördüm. İnsanların parti ideolojilerine bağımlılıklarını, savdukları ideolojinin kendi yaşam tecrübeleriyle denenmesini ve doğrulanmasını bu eylem sürecinde yaşadım. Alevilik konusunun önemini, özümsemesi gerektiğini çok canlı bir şekilde yaşadım, yaşadık.

Beni en çok etkileyen ise bu mahallede yaptığımız afişleme çalışması oldu. Aslında bu eyleme sadece afişleme demek eksik kalıyor. Yaklaşık 3,5 saat süren bu çalışmada bir yandan afişleme yaparken, diğer yandan sözlü propaganda yaptık, el ilanları ve davetiye dağıttık. Öylesine sıcak ve candan ortamlarda bulunduk ki, zamanın nasıl geçtiğini anlamadık bile.

Bu Alevi mahallesinde her yer

pano gibiydi zaten. Duvarlar yazılmalara, pullar doluydu. Bizim afişlerimizi gündüz yapıyor oluşumuz insanları bizlerle konuşmaya itti. Az önce yapıştığımız bir afiş sökmeye kalkın bir çocuğu, komşu kadınlar adeta linç edeceklerdi. Çocuğa tekrar afiş yaptırttular. Afiş asmak için girdiğimiz kahvelerde çay ikramı ile karşılandı ve paralarını bizden almadılar. Yolda karşılaştığımız işçiler afişleri kendi mahallelerine asmak üzere bizden aldılar. Gördüğümüz açık ilgiden çok sevinçliydik. Bu kadar verimli bir çalışma benim şimdiye kadar yaptığım çalışmalar içinde olmamıştı dersem doğru söylemiş olurum.

Ve bu çalışmaların verimini de toplantı günü de gördük. Gelen gidenle salonu taşıran rakam hepimiz için bir gurur kaynağı

oldu. Bizim çalışmalarımıza coşku kattı. Eksiklerimiz ve hatalarımız vardı şüphesiz. Ama her biri bizim için birer tecrübe oldular.

Toplantı salonunda yaklaşık 10 kadar çeşitli devrimci hareketin temsilcileri vardı. Ama hiçbirinden "din olarak Aleviliği kullanıyorsunuz, bölücüsünüz, vb" değerlendirmelerini içeren soru, konuşma gelmedi. Bunu tek bir şey açıklayabilir. Salonun o kaynaşmış coşkulu havası onları konuşturmadı. Alevi halk onları da daha iyi tanıyor, gece kapı altlarından illegal yayın dağıtmayla, pullama yapmayla Alevi toplumu kazanılmaz. Bu toplantı bunu da gösterdi.

Haydi, "ALEVİLER İŞÇİLER, DEVRİMLERDE BİRDİRLER" belgisini tarihe adımızla, şanımızla yazmaya!

Nursen Yaman, İstanbul

## Yeter ki biz isteyelim

Toplantı gösterdi ki, bizler isteyince en güzeli de yapabiliyoruz. Eksiklerimizin gelecek çalışmalarımızda olmayacağına inanıyorum. Yeter ki biz aynı azimle çalışmalarımıza devam edelim.

Yayınlarmızın satışına ağırlık vermek zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bunun gerekliliğine girmeyeceğim. Aslında legal yayınlarmızı ulaştırabildiğimiz her kesime *İşçinin Sesi*'ni de ulaştırabiliriz. Yeter ki biz bu noktalar üzerine yoğunlaşalım, bunun değişeceğine eminim.

Çalıştığımız alanın pratik sorunlarının çokluğundan dolayı işe boğuluyoruz. Bu tabii ki kötü bir alışkanlık, son tahlilde hayatın seni organize etmesi demektir. Bu kötü alışkanlığı da bırakmamız gerekir. Ne yapıp edip, zorlu bir iş olarak koyup yayın satılması için zaman yaratmalıyız.

Yayınlarmızın canla başla satılmamasında bence özel sorunlarımızın bazen daha ağırlık kazanmasından kaynaklanıyor olmasının da etkisi büyük.

İlişki kurulduğu zaman iş bitmiş olmuyor, sürekli o insanın ilerlemeyip ilerlemediği bizim düşüncemizde olmalı. Onu yayın ile beslemeliyiz.

Posta ile yolladığımız yayınların - özellikle sendikalara - okunup okunmadığını denetlemeliyiz.

Özellikle Alevi çevrelerine girebilmeliyiz, biliyoruz ki girdiğimiz yerde yayını büyük etki uyandırıyor.

Esas eksikliğimiz güzel düşüncelerimizi hayata geçirmekte, çektiğimiz o gereksiz sıkıntı. Kendimizi güzel fikirlerle ikna etmemiz güzel ama artık "başla" demenin zamanı.

İşte tam bu zamanda gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantı bizi birçok açıdan ilerletti.

Bu eylemin bana göre iki önemli sonucu oldu: Birincisi, ilk kez bu kadar kolektif bir çalışmayı başarı ile gerçekleştirdik. İkincisi, seslendiğimiz kesimle kaynaştık, onların güvenini kazandık. Daha doğrusu bu doğrultuda büyük adımlar attık.

Çalışmalarımız yaklaşık eylem günü için ayarladığımız tarihten 1,5 ay önce başladı. Komite oluşturuldu, görevler belirlendi, görev dağılımı yapıldı. Afişler basıldı, pankartlar yazıldı, el ilanları dağıtıldı. Hem de bütün bu işler yapılırken yeni ilişkiler çıkarıldı.

Toplantı günü, söz verenlerin otobüs otobüs gelmesi hepimizin sevincini bir daha artırdı. İnanmıyorsunuz, toplantı sırasında aşırı kalabalık olduğu için geri dönenler bile oldu. Toplantı zevkle izlendi. Salondan tartışmalara katılmalar oldu. Toplantının sonunda bütün yoldaşlar birbirine gülererek bakıyordu.

Toplantı gösterdi ki, bizler isteyince en güzeli de yapabiliyoruz. Eksiklerimizin gelecek çalışmalarımızda olmayacağına inanıyorum. Yeter ki biz aynı azimle çalışmalarımıza devam edelim.

Rojbin Hazal, İstanbul

Bölge olarak Alevi toplumu ile bütünleşmede ilk adımımızı attık

## Haydi yoldaşlar, durmak yok bize!

Toplantının bitmesi, üstelik başarılı bitmesi bizi gevşetmemeli. Yeni dönem çalışmalarımızı bu çalışmadan sağladığımız avantajlarımız üzerine kurmalıyız. Disiplinimizi daha da artırarak çalışmalıyız.

Geçtiğimiz hafta bölgemizdeki tüm yoldaşların ortak çabasıyla gerçekleşen bir çalışma yaptık. Bu çalışmadan kazandığımız başarı, deneyim gerçekten büyüktür.

Eylemden 1,5 ay öncesinde yoldaşlar ilk işlerini bu toplantı bilerek çalışmaya başladılar. Geniş bir komite oluşturduk. Komitemiz düzenli olarak toplandı. İşbölümünü ve yapılan işlerin denetlenmesini bu komite içinde yaptık. Güzel bir çalışmayla vermek istediğimiz düşüncüyü vererek geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının başarısının yanında bu çalışma bize çok şey öğretti.

- Kolektif iş yapma deneyimimiz ve becerimiz arttı.

- Alevi toplumunu özellikle Alevi olmayan yoldaşlar daha iyi tanıdı. Genel olarak, Alevilik konusuna bakışımız daha iyi anlaşılabilir oldu.

- Bir çok yoldaşımız daha önce hiç bilmediği, yapmadığı hatta çekindiği çalışma-

lar yaptı. Bunların içinde ilerledi.

- Bu çalışma içinde canla başla, hırsla, inatla her işe koşanla, ayak sürüyenleri gördük, tanıdık, ayrıştık.

- Bir çok yeni insanla tanıştık. Sohbet ettik, evlerine konuk olduk. Hem onları tanıdık, hem kendimizi tanıttık. Halkalarımızı genişlettik.

- Ve herşeyden önemlisi kendimize güvendik. Herkes kendi kendine "bak çalışınca oluyormuş" dedi.

Tabii ki toplantının bitmesi, üstelik başarılı bitmesi bizi gevşetmemeli. Yeni dönem çalışmalarımızı bu çalışmadan sağladığımız avantajlarımız üzerine kurmalıyız. Disiplinimizi daha da artırarak çalışmalıyız. Biz bu eylemle, bölge olarak Alevi toplumu ile bütünleşmede ilk adımımızı attık. İlk adım atıp orada duramayız, geri çekilemeyiz. Şimdi sorumluluklarımız iki kat daha artmıştır. Haydi yoldaşlar, durmak yok bize!

Hatice Yılmaz, İstanbul



Özverili, inançlı ve hırslı çalışmanın elinden hiçbirşey kurtulmaz

## Zoru başaracağız

Özverili, inançlı ve hırslı çalışmanın elinden hiçbirşey kurtulmaz. Bunun en iyi örneğini bugünlerde yapmış olduğumuz eylemde gördük.

Yaptığımız toplantıya gerçekten geniş katılım sağlandı. Böyle bir toplantı o çevrelerde ilk defa gerçekleşiyordu. İkincisi seslendiğimiz kesim duyarlı bir kesim. Üçüncüsü, Alevilik hakkında tek doğru yaklaşımı bizim getiriyor olmamız. Dördüncüsü, bizim için en önemlisi yoldaşların canla

başla ideolojimizi yayararak, toplantıyı gerçekleştirmek için uğraşmaları. Bence bu dört neden başarılı bir eylem yapmamızı sağladı.

Toplantının başlayacağı gün, artık son hazırlıklarımızı bitirdikten sonra toplantının başlamasını iple çekiyordum. Fakat aynı anda şu duyguyu hissettim, zamanı iple değil halatla çeksem birşey fark etmiyor, önemli olan zamanı komünistçe değerlendirmek. Tam komünistçe zamanı doldurduğum

söylenemez ama yine boş durmadık.

Toplantı başlamadan 2 saat önce salonda bulunduk. Dinleyiciler gelmeden önce pankartlarımızı astık, salonu süsledik. Kendi yaptığımız yiyecekleri bir tarafa koyduk. Artık bütün işlerimizi bitirmiştik. Şimdi gelenlerle ilgilenmeliydik. Bütün yoldaşlar görevlerinin bilincindeydiler.

Toplantı sırasında insanların kafasında Alevilerin gerçek dostunun kim olduğu iyice berraklaş-

mıştı. Biz de Alevilerin devrimci kimliklerini daha yakından gördük. Halkla nasıl kaynaşılır, bunu öğrendik. Büyük deneyimler elde ettik.

Kazanmış olduğumuz deneyimler mücadelemize büyük ivmeler katacak. Çalışmalarımıza daha sıkı ve disiplinli sarılarak, elimizdeki silahı nasıl kullanacağımızı daha iyi bilerek devam edeceğiz. Kim ne derse desin zoru başaracağız.

İsmail Sezgin



Öncesiyle sonrasıyla başarılı eylemimiz bizi ilerletti

# Başka bir dönem başlıyor

Şimdi işimiz kazanımlarımızı, güçlü yanlarımızı öne çıkarıp, onlara yaslanıp eksiklerimizi gidermek, daha daha güzel eylemler gerçekleştirmektir.

Ufuk Doğan

İstanbul'da son ayda gerçekleştirilen toplantının hem kendisinin, hem de hazırlıklarının partimize büyük kazanımları oldu. Bunları şöyle maddelemeye çalışacağım:

## Parti açısından kazanımlar ve eksiklikler

a. Yiğinsal eylem örgütlemeye ciddi adım atıldı. Toplantının olumlu sonuçları, yığınlarla bağ kurmada yoldaşlardaki çekingenliği kırdı.

b. Aleviliğin ve Alevi toplumunun ne olduğu, teoride savunulan düşüncelerin gerçekte ne denli önemli olduğu kavrandı. Alevi toplumunun tanınması açısından öğretici oldu.



c. Ajitasyon ve propagandanın etkisi ve çeşitleri kavrandı. Polis korkusu yıkıldı.

d. Planlı ve sistemli çalışmanın sonucunda ürün alındığı görüldü. İşin büyüğü küçüğü olmadığı, her işin önemli olduğu ve üzerine ısrarla gidilmesi gerektiği kavrandı. Basit görünen ve yapılmayan işlerin eylemin sonucunu nasıl etkilediği ortaya çıktı.

e. Yerel örgütlerin kendi olanaklarıyla eylem örgütleme yeteneği gelişti.

f. Geniş kesimle tanışılıp ilişkiler kuruldu ve bu yoldaşların disiplinini geliştirmede önemli bir adım oldu.

## Ortaya çıkan ve giderilmesi gereken yanlarımız:

a. Tek tek kişiler olarak insanlara daha saygılı ve disiplinli yaklaşmamız gerekiyor. Solculuğun etkisinden kurtulup, yığınların

içinde erimeyi, ama kaybolmama-yı becermeliyiz.

b. İdeolojik olarak daha çok yetişmemiz gerekiyor. Bunun için toplu eğitimlere ve eylemlere hız vermek gerekiyor.

c. Toplu eylemlerde yığınları etkilemede etkileyici ve canlı konuşma, somut ve yönlendirici konuşmayı geliştirmemiz gerekiyor. Tüm yoldaşlara ajitasyon ve propaganda eğitimi verilmeli.

d. Eylem anında alınan görevleri eylemin coşkusuna kapılıp

unutmamak gerekiyor.

e. Eylemi izlerken hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekiyor.

## Genel açıdan kazanımlarımız

a. Alevi toplumu ile kaynaşmamızda ciddi bir ilerleme oldu. Toplantı sonuna doğru yoldaşlarımızın "bağış toplamaya yetişemiyoruz" demeleri, bizleri kutlayıp "bir daha ne zaman böyle bir toplantı olacak" diye soranların varlığı, "bize davetiye getirseydiniz buraya daha çok insan getirirdik" diyenler, daha toplantı anında yakınlaşmayı ve önyargıların kırıldığını gösteriyordu.

b. Rakiplerimizin bizi değerlendirmesini de etkiledi. Toplantının coşkun, yiğinsal ve başarılı geçmesi bize karşı korkuyu ve saygıyı artırdı.

c. Yayınlarımız, geniş bir kesimin tanıdığı, izlenmesi gereken yayınlar konumuna geldi.

d. Bugüne kadar yaptığımız toplu yayın satışlarında en yüksek aşamaya ulaşıldı.

Kısacası bu eylem partimize çok şey kazandı, eksiklerimizin üzerine nasıl gideceğimizi şimdi daha iyi biliyoruz. Bundan sonraki eylemlerimizin bundan daha ileri olacağına hepimizin inancı yüksek.

Dünyada yükseltilmeye çalışılan gericilik ve milliyetçilik ülkemize de yansıyor. Devrimci hareketin kafası karışmış ve ne yapacağını şaşırılmış durumda. İdeolojik olarak kafası en açık ilerleyen örgüt biziz.

Kimisi düzen partilerinin içine girerek partileşmeye çalışıyor, kimisi sosyalizmin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı dönemde en keskin "Marksistler" olup miras yemeye çalışıyor, kimisi ise yıllardır söylenegelen türkülerini tekrar edip duruyor.

Marksizme bu kadar sığ ve uzak bakan bu insanların Aleviliğe bakışı da bu kadar sığ olacaktır tabii ki. Dönemi tahlil edemeyenler, siyasi sezisi yetisinden yoksun olanlar demokratik sorunları da ortaya koyamazlar.

Günümüzde Alevi toplumunun burjuvazi tarafından baskı, ezilme ve zorbalık altında olduğunu görememek için direnenleri insan gördükçe şaşırıyor, hele tarihimizin bin yıllık bir sürecine damgasını vuran ezilenlerin savaş bayrağı olmuş, insanların kardeşliği için direnmeyi ve kavgayı bırakmayan bu öğretiyi tanıdıkça, bu insanlar acaba kör mü diye insan düşünüyor. Yürükoğlu yoldaşın dediği gibi "tarihin içinde yaşadığımız günü biçimlendirmedeki önemi" iyi anlamak zorundayız.

Tüm insanlığın kardeşliği ve bütün ezilenlerden yana olduğu için evrensel olan Hacı Bektaş öğretisinin ini boşaltmak, böylesine zengin bir düşünceyi çarpıtmak, burjuvazinin saflarında bu topluma karşı savaş açmak olur.

Alevi toplumunun inançları ve

## Daha nicelerine

Yığınlarla birlikte yaptığımız bu eylem bize birlikte çalışmayı, birlikte iş yapmayı öğretti. MKS'nin en son yazısında değinilen "direktiflere enerjik yaklaşım" bu çalışmamızda daha iyiydi. Görevleri çekıştirmeden canla başla yerine getirmeye çalışıyorduk. Yaratıcılık, inisiyatif geliştirme, disiplinli çalışma kurduğumuz ilişkiler üzerinde de olumlu etki bırakıyordu.

düşüncesinden dolayı var olan ezilmişliğini ezen sınıfa karşı savunmak, bunu sınıf savaşımının demokratik bir sorunu olarak görüp demokrasi kavgasındaki yerine oturtmak bizlerin görevidir.

Tam da bu bakış açısıyla senelerdir başlattığımız ideolojik çalışmayı geçen ay pratik bir eylemle birleştirdik.

Yaşadığımız ilk eylem olmasına rağmen çalışmalarımıza iyi başladık. İlk önce içinde sempati-zanların da olduğu geniş bir komite kurduk. Komitenin ilk toplantısında bu eylemin neden gerektiği, Alevilik konusunda daha önceden başlattığımız eğitimlerle birleştirilerek geniş bir açıklama yapıldı.

Yapılacak işlerin listesi temel başlıklarla çıkartıldıktan sonra, gidip görülecek derneklerin, dergilerin, sendikaların ve mahallelerin yoldaşlar arasında görev dağılımını yaptık. Geniş bir propaganda çalışması başladı. Derneklerle, topluluklarla insanlarla konuşmaya başladıkça daha rahatlıyor ve çalışmalara daha çabuk adapte oluyor, çalışmalarda yol alıyorduk.

Bugüne kadar bir sürü eylem

yaptık ama herkesin katıldığı, ekip çalışmasının bu kadar canlı yürüdüğü bu eylemi ilk defa yapıyorduk. Sanki şimdiye kadar böyle bir çalışma hiç yapmamışız gibi insanlar motive oluyor, canla başla koşturuyorlardı. Ayrıca bu eylem bize çok lâf edenle, çok iş yaparı da ayırttığımızı sağlamıştı. Pratik, lafın ötesine geçmeyen çalışmayı affetmiyordu.

Bu çalışmada eksikliklerimiz de oluyordu tabii. Ama sonuca etkisi olabilecek en önemli eksiklik yer konusunda görev alan yoldaşın yaptığı denetim eksikliği idi. Bir de bunun üstüne tam bir haftamızı bomboş geçirmemiz hatanın dozajını artırdı.

Bir toplantı yaptık ve aynı gün yer tuttuk. Eylem bir hafta kala olan çalışmalar görülmeye değerdi. Herkes afişleme yapıyor, el ilanı dağıtıyor, pankartları yazıyor, asıyor, demekler, dergiler, sendikalar dolaşılıyor, Alevi mahallelerindeki evler tek tek ziyaret ediliyordu. Uykusuz kalan yoldaşlar, aç kalanlar, koşturmaktan ayakları ağrıyan yoldaşlar çoğulluktaydı. Ve en çok da bu yoldaşların yüzü gülüyordu. Bir yandan da "acaba nasıl olacak, katılım iyi olacak mı, insanlar

memnun kalacak mı" gibi sorularla endişeli bir bekleyiş vardı.

Toplantı günü daha salonun düzenlenmesini yaparken izleyiciler gelmeye başlamıştı. Salonda yayın satışı tek tek dolaşarak yapıldı. Alevi toplumunun hoşgörüsü ve cömertliği yoldaşlarımızı şaşırtıyordu. Aynı sıcaklık rozet satışında, kek-börek satışında, bağışların toplanmasında da yaşandı. Alevilik konusundaki eğitimlerimizde sürekli onların yaşayışını, kültürünü, insanlığa, dostluğa ve sevgiye verdikleri önemi okuyorduk, ama bunu ilişkilerimizle, onlara daha da yakınlaşarak hissetmek, okuyarak öğrenemeyeceğimiz tonlarca şeyi öğretti ve hissettirdi.

Daha eylemin başlarında mali sorunu kendi çabalarımızla çözeceğimizi öğrenince hepimiz korkmuştu. Her toplantımızda bütün yoldaşlar topladıkları, yaptıkları özveriye getirip aktarıyorlardı. Bir yıl içinde yaşadığımız ikinci özveri taarruzuydu.

Ama mali sorunumuzu asıl işçi sınıfı ve Alevi toplumunun dayanışma ruhuyla çözdük. Hem yığınlarla, Alevi toplumuyla bağlarımız güçleniyordu, hem de mali sorunumuzu da bu topluma

birlikte çözüyorduk. Zaten olması gereken de buydu. Salonun parası, afişler, davetiyeler, el ilanları, pankartlar bütün bu toplanan paralarla karşılandı. Bütün yoldaşların hem bağış toplamadaki çekingenliği kalkmış, hem de kendisine güveni artmıştı.

Yığınlarla birlikte yaptığımız bu eylem bize birlikte çalışmayı, birlikte iş yapmayı öğretti. MKS'nin en son yazısında değinilen "direktiflere enerjik yaklaşım" bu çalışmamızda daha iyiydi. Görevleri çekıştirmeden canla başla yerine getirmeye çalışıyorduk. Yaratıcılık, inisiyatif geliştirme, disiplinli çalışma kurduğumuz ilişkiler üzerinde de olumlu etki bırakıyordu.

Hepimiz yaptığımız bu başarılı eylemden mutluluk duyduk. Ama eylem daha bitmedi. Çok uzun vadeli bir çalışma bu. Şimdi bundan sonra neler yapmalıyız onu düşünüyor ve tartışıyoruz. Başarılı çalışmalarımızı artırmak, amacımıza ulaşmamız için gerekli şartlardan biri. Gericiliğe vura vura daha nice birlikte yapacağımız güzel eylemlere!

Nergis Yılmaz



Türkiye'den 4 kitap gönderilerek abone olunabilir. □ Yazışma adresi: PO Box 513, London N16 5QB, England □ Baskı: Multiline Systems Ltd. (TU) □ Gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamama ve tersine bir istek belirtilmedikçe düzeltme, ya da kısaltma hakkı yayın kurulundur. Hiç bir yazı geri gönderilmez.