

BU MUSİBETTEN DERS ÇIKARACAK MIYIZ?

HBB TV'deki saldırı yaşamın gerçeklerini ve yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlattı.

HBB TV programında olanlar, bugüne kadarki değerlendirme ve uyarılarımızın yaşam tarafından, "bir musibet bin nasihatten yeğdir" tarzında tekrarlanmasındır.

Aleviliğe küfür eden eski vaizin TV ekranında söyledikleri, örneğin Cem dergisinin Sünnilikle Aleviliği "ortak ilkeler" etrafında birleştirme ve Aleviliği Diyanet'e yamama çabasının, özde ne denli hain bir öneri olduğunu (ya Alevileri kasap bıçağının altına yatıracak, ya da onları Alevilikten vazgeçirtcek) program süresi içinde kanıtlayıverdi. Yeniden gördük ki, bir yanda Sünni devletin yapısı hızla Osmanlılaşırken, öte yanda (İran'da, Mısır'da, son olarak da Afganistan ve Pakistan'da siyasi-askeri eğitim gördükleri ayyuka çıkan) şeriatçılığın hiç vazgeçmeyeceği bir hedef, Alevilik gibi akımların imhası, eritilmesidir. Oysa Aleviliğin doğal istemi laik devlettir, Diyanet'in kaldırılmasıdır.

Programın banttan yayınlanmış oluşu da çok şey anlatıyor. "Liberal" belkemicsiz aydınlar, kanal sahibi patronun daha yüksek kâr elde etmesine yönelik "sansasyon"u sağlayabilmek için, 60 milyonu huzursuz edecek, inanç topluluklarını bir anda ateş hattına sürükleyebilecek hakaretlerin ekrandan yayınlanmasında herhangi bir namussuzluk görmemişler. Öte yanda, insan sevgisiyle dolu Kızılbaş türkülerine sansür koyan devletin bu "özel namussuzluğu" sesini bile çıkarmaması, yasaların/devletin kimden yana işlediğini güzel anlatmıştır.

Alevi kuruluşlarının olaya tepkisinin gecikmeli ve düzensiz, yeterli eşgüdüm sağlanmadan gelmiş olması da gösterdi ki, şimdiki dağınıklık çok zarar vermektedir. Tüm Alevi kurum ve kuruluşları, aydınlar tek bir otorite çatısı altında toplanmalıdırlar ve bunu sağlayabilecek tek güç, tabii ki, Anadolu Aleviliği'nin tarih boyunca merkezi olmuş olan Hacı Bektaş-ı Veli Dergah'ından başkası değildir.

HBB TV'deki saldırı ve hakaretlerin yalnız Aleviliğe yapıldığını düşünenler yanılğı içindedirler. Olay laik-demokratik Türkiye'den yana olan herkesi doğrudan ilgilendirmektedir. Durum böyle iken, basının çoğunluğu, partiler, işçi sendikaları, meslek odaları, öğretmen kuruluşları (Eğit-Der hariç) NEDEN SUSKUNDURLAR? Bu suskunluk, şeriatçı tehlikenin boyutu kadar "halkın birliği" kavramının da layığıyla anlaşamadığını gösterir. Halkın birliği, Sünni-Alevi emekçinin birliğidir. Sünni emekçiyle Alevi emekçiyi, Türkiye işçi sınıfının ekmek ve demokrasi için, laik ve demokratik Türkiye için, sosyalizm için yükselttiği mücadele birleştirir.

Bugünün sorusu şudur: HBB TV'deki musibetten ders çıkaracak mıyız çıkarmayacak mıyız?

Geleceğin Türkiye'si daha bugünden, vereceğimiz yanıtı göre biçimleniyor.

KERVAN